

Inleiding van Marianne van de Graaff.

Graag wil ik met u wat mijmeren over de spiritualiën.

Ah, denkt u nu, ze zal iets zeggen over de werking van de heilige geest.
Maar, als u nu niet in de pinksterviering van de Vleugel zou zitten

maar in de supermarkt achter uw karretje rent,

zullen uw gedachten gaan naar de rayon van de wijn en sterke drank.

Dus, hoe zit het nu?

Die vraag stelden de omstaanders zich ook toen ze de leerlingen van Jezus bezig hoorden: zijn die onder invloed van de Geest van God of van de wijn?

Beiden hebben als effect dat je je anders gaat gedragen maar ...

doen ze in ons een heilig of vernietigend vuur branden?

Hoe ouder ik word, hoe zinniger ik de vraag van de omstaanders vind.

En het antwoord minder vanzelfsprekend.

Want hoe weten we of we ons laten meevoeren door de Geest

of de waan van het moment?

Hoe weet ik of ik de adem voel van de Geest van God of van een kwade geest?

Hoe weet ik dat als ik bijv een gefrustreerde moslim jongere zou zijn en kalifaat-ideeën van IS me begeistere?

Of, als ik in de enthousiaste Duitse menigten rond Hitler stond?

Of, ik ga mee in de flow van Tomorrowland of Taizé?

Of ik ben enthousiast over een charismatische spreker?

Hoe weet ik of ik me mag laten meenemen of juist niet?

In ons voorbereidingsgroepje merkten we dat we een toetssteen nodig hebben

om te onderscheiden tussen goede en kwade geesten.

We gingen op zoek naar zo'n toetssteen en ...

merkten dat we daar zomaar geen pasklaar antwoord voor hebben.

Maar 2 criteria om te onderscheiden leken ons alvast de volgende te zijn.

Ten eerste de vraag:

doet deze geest ons een liefdevolle verbondenheid ervaren jegens ELKE andere?

Of zet ze ons aan tot misprijzen voor bepaalde categorieën van mensen?

Is het 'ik tegenover de ander, sommige anderen'?

Of 'ik samen met elke andere'?

Wat voor ons ook duidelijk werd:

zodra we de begeestering gaan uitleggen / inpakken in een ideologie,

een systeem, gaat het zeker mis.

We moeten juist het onnoembare en het ongrijpbare van de geest koesteren.

U merkt het.

We hebben geen pasklare antwoorden op de vraag: zijn ze onder invloed van de geest of de wijn.