

Beste allemaal,

En dit wordt dan de laatste nieuwsbrief van het Vleugeljaar 2017 - 2018, met een overzicht van de volgende vieringen en een paar mededelingen .

Je bent elke zaterdagavond om 18 uur welkom in de Sint-Annakerk te Borgerhout.

### **Zaterdag 2 juni: Actualiteitsviering met als thema: ☐ ☐ Wie vrede kent, brengt vrede .**

De wereld van vandaag is chaotisch en overweldigend. Vrede is niet enkel een ver verwijderd ideaal maar ook een dringende noodzaak. Zowel in ons persoonlijke leven als in de grotere wereld. Hoe verwezenlijken we dit ideaal ? Hoe ontwikkelen én behouden we innerlijke vrede in een turbulente en gewelddadige wereld?

Jos Clymans loodst ons door de actualiteit.

Jan De Meulder gaat voor.

### **Zaterdag 9 en zaterdag 16 juni :☐ Omtrent Palestina**

Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Wat voor de ene een feestelijke aangelegenheid was, was voor de andere de Nakba of de catastrofe.

Daar wordt in de twee vieringen dieper op ingegaan.

De toelichting wordt op 9 juni gegeven door Paul Lansu van Pax Christi en op 16 juni door Julie Goditiabois van Broederlijk Delen.

### **Zaterdag 23 en zaterdag 30 juni: □ Alles van waarde is weerloos.**

Vrede kan verstoord worden en omslaan in oorlog.

Vrijheid kan je ontnomen worden.

Aan ons leven komt een einde.. . .

... en wat maakt ons kleine persoonlijke leven waardevol?

Zodra je jezelf deze vraag stelt kom je tot de conclusie dat het antwoord eenvoudig is:

warme relaties, gezond zijn, jezelf kunnen ontwikkelen in je werk ....

Maar hoe broos is ook dit alles: relaties lopen stuk, je verliest je job, je wordt ziek ...

Viering van 23 juni : **Is er iemand die van me houdt?**

Diep in ons knaagt een onzekerheid: Mag ik er zijn? Ben ik geliefd?

De vraag klinkt nog urgenter in tijden van zwakte en verlorenheid.

Is er iemand die van me houdt?

De toelichting wordt gegeven door Marc Van Laere.

Bert Lodewijckx gaat voor.

Viering van 30 juni : **En toch! □ Over veerkracht.**

Een onverwachte, keiharde donderslag duwt de zon uit je leven.

Je zwabbert op je benen. En toch doorgaan - ér doorgaan.

Veerkracht is ons innerlijke stootkussen dat onverwachte klappen kan opvangen.

We beluisteren enkele getuigenissen van mensen met een verlieservaring.

Paul Kevers en Mieke Van Steelandt gaan voor.

Na de viering is er om 20 uur een slotconcert.

## **Mededelingen**

### **- Slotconcert:**

Op 30 juni is er na de viering om 20 uur in de Sint-Annakerk een slotconcert met als thema: Grieg en Peer Gynt. Muziek, woord, dans en beeld vloeien in elkaar en maken er een boeiend schouwspel van. Zie:

<http://www.devleugel.be/nieuws/activiteiten/645-slotconcert-van-het-vleugeljaar-op-30-juni-2018>

Kaarten aan € 10 te verkrijgen bij Harry Harding: [harry.harding@telenet.be](mailto:harry.harding@telenet.be).

Wij voorzien een broodje en koffie/thee voor wie daarvoor aan de viering deelnam.

### **- Zomer van de Vleugel:**

Voor degenen die graag in Vleugelgezelschap willen blijven tijdens de vakantie is er bijna

wekelijks een ruim en afwisselend programma samengesteld.

Zie: <http://www.devleugel.be/nieuws/activiteiten/644-zomer-van-de-vleugel-2018>

De redactie wenst aan allen een zonnige en deugddoende vakantie toe en we zien elkaar terug op 1 september bij de eerste viering met als thema: **Het leven omarmen**

Werkten mee aan deze laatste nieuwsbrief: Jos - Marijke - Willy - Frie - Tine - Harry

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen volgend vleugeljaar, stuur dan een mailtje naar [harry.harding@telenet.be](mailto:harry.harding@telenet.be)