

Beste allemaal,

In deze vastentijd kondigen we graag de cyclus aan over verdraagzaamheid en twee vieringen die ons leiden naar Pasen.

We komen steeds samen in de Sint-Annakerk te Borgerhout om 18 uur.

De cyclus rond '**dragen - ver-dragen - verdragen**' heeft te maken met verdraagzaamheid zowel in persoonlijke relaties als in maatschappelijke en dat raakt dus iedereen.

Zaterdag 27 februari is het thema: 'Dragen en ge-dragen willen worden'

Deze viering is ook bedoeld als intentieviering voor Hilde Van Putten.

Voorgangers: Paul Kevers en Mieke Van Steelandt

Toelichting: Roos Maes

Zaterdag 5 maart is meer gefocust op de verdraagzaamheid tussen 'groepen' in de samenleving.

Thema is hier: 'Tussen angst en empathie'

Voorganger: Jan De Meulder

Toelichting: Jan Verachtert

Zaterdag 12 maart is het thema 'Grootheid en kleinheid'. Er wordt een meditatieve viering gehouden met teksten en liederen rond dragen en verdraagzaamheid met een inbreng van Samira Azabar.

Gastheer: Paul Eylenbosch

De volgende cyclus '**Sta op. Vrees niet. - door de dood heen**' begint bij de Goede week en eindigt met de Paasviering. Halleluia!

Zaterdag 19 maart: 'de dood heeft vele gezichten. . . . '

'...de dood in de vorm van hongersnood, van oorlog, van rassenhaat, van abortus, van illegaliteit, van werkloosheid.

Er is de emotionele dood in de vorm van incest massa's tv-beelden van geweld en lege soaps, van pesterij op school, van drugs.

Een geschiedenis van vluchten en een veilige plek zoeken, van zorg en aandacht . . . ' (naar Marc Desmet).

Huist in ons een Simon van Cyrene . . . ?

Voorganger: Marijke Verrelst

Toelichting: Marc Desmet

Zaterdag 26 maart: Sta op. Vrees niet.

'Zullen wij ons voegen bij de vrouwen van paasmorgen om de kilte te doorbreken en in eigen naam te spreken over hoop en opstanding?

Zullen we, zullen we maar ....' (naar Chris Gelaude)

Huist in ons een Maria van Magdala . . . ?

Voorganger: Bert Lodewijckx

Toelichting: Kris Gelaude

**Mededelingen:**

Kamerkoortje Contento: Er is op 17 april een optreden van het kamerkoortje Contento, waarin Jan en Hilde meezingen. Er worden liederen gezongen van over heel de wereld ten voordele van de sociale kruidenier in Merksem. Het koortje wordt begeleid door viool (herinner u Johan Van Aken), fluit, gitaar, piano en percussie. Het optreden gaat door in de Sint-Bartholomeuskerk in Merksem, om 15 uur. In de volksmond is dat d'ouw kerk. Kaarten in vvk € 8, inbegrepen een glaasje achteraf, te bestellen bij Jan De Meulder of Hilde Verbeuren. Zie ook op:

<http://www.devleugel.be/nieuws/random-de-vleugel>

Lezing van Jan Leyers: 'Wat kan je leren uit een ontmoeting tussen diverse levensbeschouwingen'.

Op vrijdag 22 april om 20 u. in de Kapel van De Brug in Lier. Zie: [http://www.leerhuisenliturgie.be/images/afbeeldingen/leerhuisavond/affiche\\_Jan\\_Leyers.pdf](http://www.leerhuisenliturgie.be/images/afbeeldingen/leerhuisavond/affiche_Jan_Leyers.pdf)

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Marijke Verrelst, Jan De Meulder en Harry Harding